

't Predikantenpaadje

Er heeft een doorgang bestaan tussen de tuin van Tutein Nolthenius-laan 5 en de kosterwoning achter de Regentessekerk. Of het er nog is zou ik niet durven zeggen maar de persoon die er het meest gebruik van heeft gemaakt indertijd, ds. Jaap Labrie, is het nog niet vergeten en Gé Bruynjé, die toen koster was, ook niet.

Als u de precieze locatie wilt weten, misschien is er nog een over-blijfsel van en kunnen we er een bord bij plaatsen: 'Predikantenpad'. Want zo iets verzin je niet.

Of er een heggeschaar of zaag aan te pas is gekomen weet ik niet maar ds. Labrie zou Labrie niet zijn als hij niet met zijn spreekwoordelijke vindingrijkheid een heel mooi en handig sluipweggetje had gemaakt om een snelle verbinding tussen zijn huis en de kerk te hebben. Het grote voordeel: zijn toga hing niet in de predikantenkamer, waar de meeste voorgangers zich omkleden, maar thuis en hij kwam 'gekleed' naar de kerk, via dat paadje. En zo kwam hij ook weer thuis, naar ik aanneem.
Corné Claringbould