

Ik draag U in mijn hart.

Hoewel we soms heel spontaan en vanzelfsprekend tot God kunnen bidden, is bidden ook iets wat we moeten leren. Zo vroegen leerlingen van Jezus hem: Heer, leer ons bidden. En Hij leerde hen het Onze Vader. In de rijke geschiedenis van ons christelijke geloof zijn er velen die ons zijn voorgegaan in gebed van wie wij kunnen leren. Het volgende gebed is van Teresa van Avila, een Spaanse adellijke vrouw die leefde in de 16^e eeuw en die zich, hoe actief zij ook was in haar dagelijkse leven, heel volhardend heeft toegelegd op het gebed.

Gebed vraagt ook vaak inspanning en trouwe volharding van ons.

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.

Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
U hoort mij reeds;
want U bent in mij,
ik draag U in mijn hart...

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mijzelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.

Als bij mijn broeder,
mijn beste vriend,
mag ik bij U vertoeven,
u zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen:

ik weet
dat Gij mijn God en Vader zijt
en ik - hoe onwaardig ook -
uw kind.

Teresa van Avila (1515 -
1582)

Teresa was geen wereldvreemd, zwevend, dromend type. In tegendeel zij was een keihard werkende vrouw die met grote ontberingen haar leven heeft gewijd aan de vernieuwing van de orde van de Karmelietessen. Niet alleen doorstond zij grote hitte en diepe kou in het wisselende klimaat in Spanje. Zij heeft ook grote tegenwerking ondervonden van orde genoten en kerkelijke autoriteiten. In dit alles leefde zij met God.

Misschien kan dit gebed van haar ons helpen om niet te gering over ons zelf te denken en om het geheim op het spoor te komen dat diep in ons schuil gaat: God zelf.

Ries Kassens



Diaconie in de Regentessekerk

In de maanden september en oktober wordt er gecollecteerd voor Stichting Inca Educa in Peru

Inca Educa is een door de staat erkende professionele vakschool met (in 2016) 500 leerlingen per trimester / 2000 inschrijvingen per jaar. Er is een onverminderde aandacht voor de integrale ontwikkeling van de leerlingen. Jongeren die werken aan hun eigen ontplooiing, vertrouwen krijgen en waarden en normen leren, staan steviger in hun schoenen en hebben meer kansen op de arbeidsmarkt.

De school ontvangt geen subsidie of overheidsgelden. Een onmisbare bron van inkomsten is het geld dat de vakschool ontvangt van donaties en fondsen uit Nederland. Alle giften, klein en groot, zijn welkom. Alle donaties en giften die de Nederlandse steunstichting ontvangt komen geheel ten goede aan de activiteiten van Inca Educa in Peru.

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch Inca Educa steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekening: NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Inca Educa

Magda van der Ploeg

GEEN Ontmoetingsdienst 27 september

In het Activiteitenboekje van De Groene Hoed staat vermeld, dat de Doopsgezinde gemeente en de Regentessekerk een gezamenlijke ontmoetingsdienst zullen houden op zondag 27 september.

In verband met de coronamaatregelen kunnen we op dit moment in de Doopsgezinde kerk niet iedereen ontvangen door het beperkte aantal zitplaatsen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de ontmoetingsdienst uit te stellen tot een nader te bepalen datum.

Op zondag 27 september zullen beide gemeenten een eigen dienst houden.

Annejet Bennink
Doopsgezinde gemeente

Ter nagedachtenis aan Dick de Vries

Op 8 juni 2020 overleed Dick de Vries op 91-jarige leeftijd. Dick volgde regelmatig de activiteiten van zowel de Remonstrantse Gemeente als de gezamenlijke activiteiten in de Regentessekerk. Zo zagen we hem o.a. bij het themacafé en de gezamenlijke lunches in de achterzaal van de Regentessekerk., de groep 'gesprek onderweg' van Ries Kassens en het Groothuisbezoek. Ook bij het programma van de Groene Hoed kon men hem soms aantreffen.

Dick had lange tijd in Utrecht gewoond en was daar werkzaam aan de universiteit als chemisch analist en

begeleider van de studenten. Uitgebreid kon hij vertellen over zijn ervaringen in Noord-Afrika en Turkijë (Anatolië). In dit verband laat hij een grote verzameling gesteenten en mineralen na, nl. studiemateriaal en een hobby van hem om stenen te verzamelen. Zelfs bij een stoepsteen van natuurlijk materiaal kon hij stilstaan om er enthousiast over te kunnen vertellen.

Na het overlijden van zijn echtgenote leert hij Tine Olthoff kennen en verhuist naar Apeldoorn. Samen zullen zij 23 jaar lang elkaars partner zijn.

Dick was geen gelovig man, maar bezat paranormale gaven, waarvan hij vaak gebruik maakte. In bijzondere situaties voelde hij de achtergronden haarfijn aan en bleek voor zijn familie en anderen een grote steun te zijn.

Je kon met hem over natuurverschijnselen, archeologie, de kosmos en technische ontwikkelingen uitgebreid praten. Kleine dagelijkse beslommeringen hadden minder zijn belangstelling.

Vooraf klassieke muziek had zijn interesse en al jong leerde hij het pianospel zo beheersen dat hij gemakkelijk klassieke stukken uit het hoofd kon spelen. Hij kon plotseling achter een piano gaan zitten en de Mondschein Sonate van Ludwig van Beethoven was dan een vast repertoire.

Dick uitte zich weinig over zijn gevoelens, maar bij doorvragen verdiepte hij zich in het zielsleven en het geheim van het leven. Hierbij stond de liefde tot de medemens centraal.

Wij zullen hem herinneren als een stille, maar toch aanwezige en markante persoonlijkheid, die een grote steun was voor Tine Olthoff en hun naaste omgeving.

Henk Barkhof



Uit de VVR en de Stichting Regentessekerk

Terwijl ik dit schrijf 'heerst' er een hittegolf. Voor de zanaanbidders heerlijk en voor veel anderen iets teveel van het goede. Daarnaast leven we nog steeds in een wat merkwaardige tijd die beperkingen met zich meebrengt. Toch blijven er mogelijkheden om te genieten! Kijk naar buiten en zie hoe mooi de natuur is. De bloemperken in het Oranjepark staan er bijvoorbeeld schitterend bij.

Gelukkig kunnen er in aangepaste vorm weer kerkdiensten en vespers worden gehouden in de Regentessekerk. Ook de zomer-avondlezingen zijn doorgegaan, een in de Doopsgezinde kerk en een in onze kerk. Door een goed doordacht protocol te ontwerpen en uit te voeren werd het mogelijk dat veel bezoekers elkaar na lange tijd weer konden ontmoeten. Laten we hiermee tevreden zijn in de hoop dat niet alles weer wordt teruggedraaid nu de verspreidings-

aantallen van het virus weer oplopen!

Er zijn enkele wijzigingen:

Op **23 augustus** zal niet Ds. Cees de Gooyer
voorgaan maar mevr. Etje Verhagen.

De ontmoetingsdienst in de Doopsgezinde kerk zal op
27 september niet doorgaan! In plaats daarvan zal er
een Remonstrantse dienst zijn in de Regentessekerk.

De Stichting houdt goed in de gaten wat wel en niet
kan. U begrijpt dat er veel activiteiten nu geen
doorgang kunnen vinden. Voor de komende
tijd/maanden? houdt dit in dat alleen de aangepaste
kerkdiensten en vespers kunnen worden gehouden. Dit
is natuurlijk niet fijn maar het kan even niet anders.
Jammer. Dus met andere woorden: de keuken en de
achterzaal etc. zullen nog dicht blijven. Zo gauw er
meer kan, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte
gebracht.

Kijk op de website voor de actuele informatie!

Indien er leden zijn die een gesprek willen hebben met
ds. Klaas Douwes dan is er gelegenheid voor, en wel
op donderdagmiddag in de Regentessekerk. Men moet
zich daarvoor aanmelden per mail of telefoon.

Dan wens ik de zieken heel veel sterkte toe en hopelijk
beterschap en een hartelijke groet aan u allen,

Diana Bosveld

Tweede voorzitter

VVR en Stichting Regentessekerk

Het is fijn dat vanaf 1 juli de kerkdiensten in de Regentessekerk weer zijn begonnen. Natuurlijk met inachtneming van de coronavoorschriften zoals 1,5 m afstand (de kerk lijkt nu zelfs vol met de verspreide zitplaatsen) het registreren van de bezoekers en het niet hardop meezingen. De onderlinge ontmoeting door gesprek met een kopje koffie kan helaas nog niet, dus na de dienst gaat iedereen direct naar huis. Helaas is in de afgelopen weken Dick de Vries (vriend) overleden en u vindt een in memoriam elders in dit blad.

RGA JAARVERGADERING OP ZONDAG 13 SEPTEMBER DIRECT NA DE DIENST IN DE KERK.

De kerkenraad heeft besloten om de uitgestelde Jaarvergadering van 18 maart nu te houden op zondag 13 september in de kerk en wel direct na de RGA dienst. Dus start van de vergadering omstreeks 11 u waarbij deelnemers aan de vergadering kunnen blijven zitten. Voor aanvang van de dienst krijgen alle deelnemers een zakje met versnaperingen en drinken en dat kan dan gewoon tijdens de vergadering worden aangebroken.

Alle leden en vrienden en andere genodigden krijgen via de mail nogmaals de agenda voor deze vergadering toegestuurd. De jaarstukken kunt u ook alvast lezen op onze website Regentessekerk.nl onder het kopje RGA/ANBI en de overige vergaderstukken kunt u nog opvragen bij onze secretaris Renny van Heuven. **We stellen het zeer**

op prijs wanneer u vooraf uw aanwezigheid op zondag 13 september bij haar bekend maakt.

ZOMERNACHT van CO. Jellema

***Doe nu die gedachten dicht van je.
Denk nu eens liever niet na over morgen.
Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren na, bramenplukker die je bent zoals vroeger maar nu. Maak even geen onderscheid tussen een wie en hoezo en de kans op anders.***

***Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is, ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.
Geeuw je een gat in het hart en proef het zo rood als sap van bramen. Wees langzaam door vogels gezongen het wordende licht.***

Trude Berkhoff



Een brief naar China

Deze zomer kunt u, in plaats van een handtekening zetten, zelf een brief naar China sturen. Of, als u dat wilt, naar de Chinese ambassade.

Met de brief vraagt u de vrijlating van Ding Jiaxi. Hij is mensen-rechtenadvocaat. Met collega's besprak hij in december 2019 tijdens een informele bijeenkomst de situatie in China.

De autoriteiten pakten de aanwezigen op. In juni 2020 werden de meesten op borgtocht vrijgelaten. Ding Jiayi bleef gevangen.

De Chinese autoriteiten voeren al 5 jaar een klopjacht op kritische advocaten, academici, journalisten en activisten. Ding werd beschuldigd van 'staatsondermijning'.

U kunt een kant en klare brief meenemen uit de kerk. Daarin vraagt u om vrijlating van Ding. Onder de brief zet u uw handtekening en naam en adres. Op de envelop het adres van de directeur of de ambassadeur. Voor China een internationale postzegel, voor de ambassade een postzegel binnenland. Het effect is gelijk, want ambassades zijn verplicht post door te sturen. De brieven liggen op het tafeltje bij de ingang. Informatie over Ding op het prikbord.

Fijn als u blijft meehelpen om schending van mensenrechten te bestrijden,

Ada Stafleu



Inspiratiebijeenkomst

het kader van de vredesweek
Thema: Vrede verbindt verschil

In Nederland leven we in een diverse samenleving: verschillende geloven, culturen, normen en waarden en idealen. Het is gemakkelijk om je terug te trekken in je eigen



Kosten € 4,00. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. De Groene Hoed, Inspiratie- bijeenkomst 21 september 2020.



voorstelling

tot het absolute einde!

Later door Erik Jan Tillema & Victor Posch

Er bestaan duizenden scheppingsverhalen: over hoe de wereld is ontstaan en hoe de mensen zijn gemaakt. Wat willen deze verhalen ons vertellen en hebben we er tegenwoordig nog wat aan?

Erik Jan Tillema neemt de aanwezigen op een humorvolle wijze mee langs scheppingsverhalen uit alle hoeken van de wereld: van het bekende verhaal uit de Bijbel tot onbekende verhalen van de eilanden in de Grote Oceaan. Al die verhalen vertellen over het ontstaan van de mens. Zijn er overeenkomsten tussen al die verhalen? En hebben we er tegenwoordig nog wat aan, nu de wetenschap steeds meer verklaart hoe alles is ontstaan? Erik Jan Tillema stelt de vragen en komt met een verrassend antwoord. Victor Posch zorgt voor de muzikale omlijsting van de voorstelling.



