

Koolmezen

Rare vogels. Als alles kaal en

leeg is, er niets meer te beleven valt, bezoeken ze je raam, fleuren ze je tuin op met hun buiken.

Maar als de hele handel in bloei staat,
waar hangen ze dan uit?

Van die wintertypes dus: fluitend door de kou, rooie neus, gele sjaal om. Lekker weertje niet?

(door Victor Vroomkoning)



Nu Amsterdam het epicentrum geworden is van het coronavirus blijf ik voorlopig maar weer zoveel mogelijk thuis. Gelukkig hebben we thuis een ruim uitzicht, zodat ik me niet helemaal opgesloten hoeft te voelen. We wonen op zeven hoog in een buurt met verder nauwelijks hoogbouw, kijken met een balkon op het noorden uit op de Sloterplas en met een balkon op het zuiden op een vogelreservaat. Dat vogelreservaat is een klein stukje bos van zo'n 200 bij 200 meter. Toen we net waren verhuisd was ik wat sceptisch of zo'n vogelreservaat wel werkt, maar wonderwel weten heel wat vogels de weg te vinden naar "hun" reservaat. En zo nu en dan huft er ook een van die vogels tot mijn grote plezier op ons balkon rond.

Om de vogels de winter door te helpen en het balkonbezoek nader aan te moedigen had ik afgelopen winter een paar vetbollen opgehangen. Ik hoopte dat dit vooral van die leuke kleine vogeltjes als mezen en mussen zou aantrekken, maar helaas veranderde het balkon binnen de kortste keren in een kauwengetto. Daar had ik de vetbollen natuurlijk niet voor opgehangen en ik stond meteen op het punt om ze weer weg te halen. Toen schoot er echter heel vroom de gedachte door me heen: ook kauwen zijn Gods schepselen. Verdienen kauwen het niet net zo goed om zich te verlekken aan een vetbol?

Ik heb de vetbollen daarom maar laten hangen en begon me na een tijdje - tot mijn eigen verbazing - zelfs te vermaken om de kauwen. Het was namelijk bewonderenswaardig om te zien hoe zij met elkaar samenwerkten. Twee kauwen stonden op de uitkijk, één kauw hield met een poot de vetbol klem zodat een ander er moeiteloos op kon pikken en de overige drie kauwen aten de kruimels van de vloer. En zo werd ik met mijn neus op een belangrijke levenswijsheid gedrukt: in alles kan schoonheid schuilgaan, als je er maar oog voor hebt.

Inmiddels worden de dagen in rap tempo korter, de temperaturen lager en de bomen kaler. Het vogelvoer ligt hier alweer klaar om opgehangen te worden. Stiekem hoop ik echter dat het dit jaar wél koolmezen gaat trekken, fluitend door de kou, rooie neus, gele sjaal om. Want uiteindelijk houd ik van al Gods schepselen toch het meest van rare vogels.

Klaas Douwes

Cursus 'Kettters!' uitgesteld

Vanwege de coronamaatregelen wordt het drieluik over de geschiedenis van kettters, dat gepland stond voor november en december, helaas uitgesteld. Ik hoop dat de cursus volgend voorjaar alsnog kan plaatsvinden en laat het u weten wanneer er meer duidelijkheid is. Wordt vervolgd!

Klaas Douwes

Diaconie in de Regentessekerk

Onze kerk is blijkbaar gesteld op koeien. De collectes voor '**Geef een Koe**' brachten € 908,80 op. Een complete koe met extra voer voor de winter. In Kyrgystan is nu weer een gezin met een gehandicapt kind gelukkig gemaakt. Ze kunnen in eigen onderhoud voorzien en door verkoop van melk aan huis verbeteren hun sociale contacten. (achterop dit nummer nog een keer het toepasselijke gedichtje 'Kleine koe', RS) Dank aan allen die meehielpen dit te bereiken. Via giften bij de kerkdienst of door het overmaken van geld naar de Stichting Regentessekerk.

In september en oktober is de collecte bestemd voor **Inca Educa**. Een prachtig project dat kansloze, arme jongeren in Peru een vakopleiding geeft. De school ontvangt geen subsidie. Alle giften uit Nederland gaan rechtstreeks naar het onderwijs in Peru. Als u niet in de kerk komt, maar toch iets wilt doneren, maak dan een gift over naar: NL 16 INGB 0001 1221 19 ten name van Stichting Regentessekerk. Vermeld daarbij : Diaconie, Inca Educa.

Voor november en december is het collecte doel **Citypastoraat - de Herberg**. U zult het wel kennen, het inloophuis van de gezamenlijke kerken. Mensen zijn hier welkom voor koffie en thee. Maar vooral ook voor aandacht en een luisterend oor. Vrijwilligers verzorgen alles, ook op sommige dagen soep of een maaltijd. De bijdragen voor de bezoekers zijn bewust heel laag gehouden. Giften zijn dus zeer welkom. Ook voor dit doel kunt u op bovenstaand nummer een gift overmaken. Dan wel vermelden dat het doel is De Herberg.

Dank aan alle gevers,
Ada Stafleu

Vanuit de Remonstrantse Kerkenraad

In onze algemene ledenvergadering van zondag 13 september (na de dienst) was als agendapunt genoteerd het beleid voor de komende 5 jaar (2020-2024) met de daarvoor opgestelde prognose-notitie voor deze periode. Iedereen heeft inmiddels het verslag van deze vergadering ontvangen via de mail of schriftelijk per post.

De verwachtingen geven aanleiding tot grote zorgen om de levensvatbaarheid van onze gemeente als lokaal kerkgenootschap. Het aantal leden en vrienden en de teruggang daarin van 5 l/v per jaar (nu nog 52), de samenstelling daarvan met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar, waarvan 22 boven de 80 jaar....10 papieren leden....20 min of meer actieve leden, waarvan in de RGA diensten gemiddeld niet meer dan 12 aanwezig. En een kerkenraad van drie leden met een veel te lange noodgedwongen looptijd (vz 12 jaar—secr 9 jaar—penningm 3 jaar) door gebrek aan bestuurlijk kader.

Door de kerkenraad is in de vergadering voorgesteld om de opheffing van de Remonstrantse gemeente als kerkgenootschap te overwegen en daarna door te gaan als informele Remonstrantse kring voor gesprek (o.a. in de bestaande gespreksgroepen) en ontmoeting.

Een formele opheffing kan niet zonder de toestemming van de landelijke Broederschap en een akkoord in een landelijke Algemene Vergadering van Bestuur met alle gemeenten.

In geval van opheffing zal de kerkenraad elk lid/vriend adviseren om het Remonstrantse lidmaatschap over te laten schrijven naar het landelijk ledenregister waardoor het contact met de landelijke remonstranten behouden blijft en gebruik kan worden gemaakt van de landelijke service (ontvangst van AdRem; pastoraat; betrokkenheid bij regionaliseringplannen).

Daarvoor zal dan een jaarlijkse landelijke bijdrage worden verwacht van € 50,- per lid/vriend. Ook zal aan elk lid/vriend gevraagd worden om lokaal lid te worden van de informele remonstrantse lokale kring.

Tevens staat het elk lid/vriend vrij om lid te worden van de Vereniging Vrijzinnigen Regentessekerk (de VVR) om het contact met de Regentessekerk te kunnen behouden. Daarvoor zal een jaarlijkse contributie van €217 moeten worden betaald.

Over de zakelijke voorwaarden is de kerkenraad in gesprek met de landelijke Broederschap.

In het komende jaar zullen de diverse stappen en het tijdspad duidelijk worden. De eerste en belangrijkste stap is de noodzakelijke vergadering waarin de RGA leden en vrienden een definitief besluit kunnen nemen. *Deze vergadering wordt vooralsnog gepland op zondag 21 maart 2021 (direct na de dienst)*

Trude Berkhoff (vz)

Vanuit de VVR en de stichting

VVR

De VVR kan volgend jaar zonder financiële bijdrage van de leden functioneren.

Magda heeft haar werkzaamheden als notulist neergelegd en wij zullen haar en haar zorgvuldigheid en betrokkenheid node missen.

We houden dit jaar geen Avondmaal. De Coronaregels vinden wij een belemmering voor een waardige viering omdat je met zoveel dingen rekening moet houden en we vinden een soort buffetviering niet passen bij het karakter van een Avondmaalsviering.

Verrast werden wij door de besluitvorming door kerkenraad en ledenvergadering van de Remonstrantse Gemeente zichzelf op te heffen zonder voorafgaand overleg met ons.

We respecteren dat de Remonstrantse gemeente zelfstandig kan beslissen, maar dit doet geen recht aan de jarenlange samenwerking Dit is een slechte zaak voor de Regentessekerkgemeenschap en wij benadrukken dat de VVR ook aan de Remonstrantse gemeente een volwaardige plaats biedt. We zullen de gevolgen ervan op een rij moeten zetten, maar we gaan er van uit dat de Remonstrantse Gemeente zijn verplichtingen met betrekking tot de Regentessekerk als eigenaar en partner duurzaam zal waarborgen.



Stichting

Beheer en onderhoud gaan gewoon door ondanks het feit dat er geen activiteiten in kerk en achterzaal zijn. Financieel loopt alles redelijk rekening houdend met de omstandigheden. In het kader van het schilderplan zijn o.a. de ramen en de deur bijgewerkt. We blijven wat worstelen met het “onkruid” rond de kerk maar er moet ook ruimte zijn voor de natuur.

Corona

Omdat de besmettingen stijgen hebben we besloten de afspraken gewoon door te laten gaan. Dus alleen bijeenkomsten in de kerk. (het zal soms frisjes zijn dus jassen mee en aan) Keuken en achterzaal blijven gesloten. Drinken alleen flesjes water. Voor kerkenraden, besturen en commissies zijn de bestuurskamer beschikbaar en de bovenzaal. Bestuurskamer maximaal 5 personen en bovenzaal maximaal 6 personen. Ook hier alleen water en houden aan de regels.

Belangrijk blijft dat er vrijwilligers beschikbaar blijven voor deurwacht, geluid en evt. andere zaken. Naar aanleiding van de nieuwste maatregelen het volgende: We houden ons in principe aan de regel van maximaal 30 kerkgangers exclusief de mensen die dienst doen. We zingen niet meer en houden iedereen op de hoogte over eventuele aanmeld- of andere procedures. Collecte bij de uitgang en Amnesty via zelf te versturen brieven. Dit tot nader order. Het blijft dus een vrij contactarme situatie waarbij we moeten blijven zoeken naar andere mogelijkheden. Geniet bijvoorbeeld van het Themacafé met de muziek van Bach.

Arend van der Beek, voorzitter

In Memoriam Cees de Gooijer

Op zaterdag 5 september is onze vaste gastpredikant Cees de Gooijer aan de gevolgen van een hartinfarct, eerder die week, overleden. Cees is 75 jaar geworden. Cees was sinds 2014 bij onze gemeente betrokken waarbij hij naast de diensten ook een aantal pastorale contacten heeft gedaan. Cees is pas op latere leeftijd theologie gaan studeren, daartoe gestimuleerd door zijn vrouw Marjan. Zij vormden een gezellig chaotisch echtpaar, waarbij Marjan toch wel de lijnen uitzette. Cees vertelde dat hij niet zo goed geweten zou hebben wat er van hem terecht zou zijn gekomen als hij Marjan niet had ontmoet. Haar overlijden eind 2019 heeft hem veel pijn gedaan en daardoor was hij ook wat de regie over zijn leven kwijt.

Voordat hij Predikant werd heeft hij een groot aantal jaren als Docent Drama gewerkt en dat kwam ook in zijn Liturgie en Diensten tot uitdrukking. Hij was altijd vergezeld van zijn Cornetto en begeleidde het zingen soms ook met zijn heldere stem. In zijn diensten en liturgie was hij altijd zoekend naar wat wel en niet aansloot bij de gemeente. Soms was er een duidelijke lijn, maar soms maakte hij ook allerlei excursies, waarbij het ook voor hem soms verrassend was welke kant we op gingen..

In zijn preken was hij altijd zoekend naar vrijheid, vrij zijn en de betekenis van vrijzinnigheid. Cees had een gereformeerde achtergrond en dat benoemde hij vaak. In het geloof ging het voor hem om Leven, diep en intens. Verdriet en blijdschap, voor- en tegenspoed kunnen leiden op elk moment tot "waarheid" die bevestigend optreedt ten aanzien van de intensiteit van leven, zoals hij dat zelf verwoordde. Zijn laatste

maanden zijn niet de makkelijkste voor hem geweest. Hij miste Marjan heel erg en hij moest zijn eigen weg vinden. Ik sluit af met woorden van Claire vandan Abbeele, woorden die Cees in een preek zette, woorden van troost, maar ook woorden van samenzijn en samenleven, waar Cees na het overlijden van Marjan niet echt meer inhoud aan kon geven.

luisteren
beluisteren
liefdevol aanwezig zijn
gemis herkennen en erkennen
niet minimaliseren
niet afpakken
wachten en waken
eerbied hebben
verdriet durven aanraken en weer loslaten
laten gebeuren
in de onmacht durven staan
geloven in het kunnen , in de diepe levenskracht van de
ander
tijd maken
samen dingen doen
zich met elkaar verbinden
tekens van verbondenheid geven
pijn laten zijn
lijden samen dragen
nabijheid uitdrukken met of zonder woorden
trouwe tochtgenoot zijn
voor elkaar zorgen
meegaan in mededogen
troosten

Arend van der Beek

In Memoriam Els Brederode

Eén van onze oudste leden is ons overleden. Op 28 augustus overleed Els Brederode, bijna 95 jaar oud. Ze werd geboren in Maastricht en woonde daar tot haar twaalfde. Ze had nog altijd heimwee naar die tijd. Zij was een markante en onafhankelijke vrouw. Tot haar pensioen werkte ze bij de Apeldoornse Courant (nu Stentor). Ook daarna woonde ze zelfstandig. Totdat ze bij een val ongelukkig terecht kwam en werd opgenomen in Casa Bonita en later in de Woonhaven. Haar geest doofde langzaam uit. Mensen die haar gekend hebben toen ze deelnam aan ouderenreisjes van de VVH waren er niet meer. Een paar mensen van ons 1 op 7 bezoekteam hielden contact met haar. Ze waren ook bij het afscheid in kleine kring, luisterend naar haar lievelingsmuziek van Chopin. Ze werd bij haar ouders begraven op Heidehof.

Ada Stafleu



Nieuws uit het Themacafé

In gedachten zien we de lichtjes op tafel, mensen dicht bij elkaar, druk in gesprek. Een half uur luisterend of kijkend naar het thema. Dan de soep, salades of broodjes. Allemaal bij elkaar staand rond het 'buffet'. Zo was het ooit. En toen kwam Corona en alles werd afgezegd.

De zaal ging op slot.

Om niet alle contact te verliezen hebben we een alternatief gevonden. Coronaproof!

donderdag 15 oktober: Rob over de Linden vertelt over Bach en laat zijn muziek horen.

14.30 - ± 16.30 uur in de kerkzaal

Bijdrage vrijwillig (bv. € 2,-)

Geen koffie of thee, alleen water en fris

donderdag 19 november: Frieda Wielinga vertelt verhalen

14.30 - ± 16.30 uur in de kerkzaal

Bijdrage vrijwillig (bv. € 2,-)

Geen koffie of thee, alleen water en fris

Dit jaar is er geen ' Christmas Carols High Tea.' Themacafé in de oude vorm kan pas als de beperkingen i.v.m. Corona zijn opgeheven. Raadpleeg de website en houd moed.

We wensen u gezondheid en geduld.

team Themacafé

Me before You *thema film met nagesprek*

Datum: Vrijdag 13 november 2020

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Regentessekerk

Kosten: € 4 per persoon ter dekking van de kosten

Info en opgave: Hans de Haan,

zie programmaboekje 'De Groene Hoed'

Wijzigingen en correcties op het Jaarboekje 2020-2021

- bl. 10** Liturgiecommissie:
i.p.v. mw. M. van der Ploeg:
mw. E.C. de Graeff 055-3553005
- bl.12** Tussen Werk en Kerk (TWEK) voorlopig in slapende staat
- bl. 13** Themacafé: gastvrouw/gastheer:
mw. Ada Stafleu 055-5211185
mw. Judith Ariëns Kappers 055-7370042
mw. José van der Meer 0578-573561
hr. Hans de Fijter 055-3560595
mw. Willy v.d. Bijl heeft zich teruggetrokken.
- bl.14** Onder VVR op onderste regel:
het emailadres vvr@regentessekerk.nl vervalt
- bl.17** Onze vaste gastpredikant ds Cees de Gooyer is helaas overleden. Zie bl.21 kerkdiensten
mw. M. van der Ploeg heeft zich tijdelijk teruggetrokken uit bestuur en kerkenraad

Wijzigingen kerkdiensten

25 oktober ds. K. Douwes
2 mei mw. M. Visch
20 december mw. M. Visch
23 mei **geen vesper**
31 januari mw. M. Visch
1 augustus ds. K. Douwes
28 februari vesper
5 september ds. A.v.d. Poppe
28 maart drs. K. Bulens
28 november vesper
5 december ds. K. Douwes

Het Regentessekerkblad verschijnt 6 x per jaar

Nieuw adres Landelijk bureau van Vrijzinnigen
Nederland: Paulus Borsstraat 37, 3812 TA Amersfoort
(blz. 16)

***Toch gaan sommige dingen gewoon
door in de wereld. Ook nu.***

Ook in Coronatijd worden in sommige landen
onschuldige mensen opgepakt door de overheid en soms
gemarteld. Na verzonden aanklachten en een oneerlijk
proces belanden ze in de gevangenis. Hun gezin en
familie weet vaak niet waar ze zijn gebleven.

Kan ik daar soms wat aan doen? Ja, acties van Amnesty
hebben vaak succes. Zoals het stoppen van marteling,
hulp van een advocaat, medische zorg, een deken in de
koude cel, toestaan bezoek van familie. En het mooiste:
vrijlating.

De handtekeningenlijsten die vroeger bij de koffie lagen
zijn nu niet mogelijk. We zouden te dicht bij elkaar staan.
Nu liggen bij de ingang liggen kant en klare brieven met
aanwijzing hoe te tekenen en te versturen.

Doet u weer mee? Na zijn vrijlating vertelde Soussou uit
Benin: *'Toen ik in de gevangenis zat, liet mijn broertje
krantenartikelen zien van acties van Amnesty. Dat gaf
me kracht. Ik dank Amnesty. Jullie waren er altijd voor
mij, vanaf het begin.'*

Ada Stafleu

Vakantiegeld Samen Delen een groot succes!

Dankzij de inzet van heel veel mensen is de actie
Vakantiegeld Samen Delen dit jaar een groot succes
geworden! En zo maken we in de gemeente Apeldoorn

met elkaar veel mensen blij. Fijn om te merken dat zoveel mensen geloven in samen delen! En mooi om te ervaren hoe zoveel kerken hierin samenwerken. Deze actie vanuit de kerken is dit jaar voor de 9^e keer gehouden. De hele stad Apeldoorn deed mee en Ugchelen en voor het eerst ook Beemte Broekland, Wenum-Wiesel en Hoog Soeren. Er is een recordbedrag opgehaald van €124.547,93.