

## **Het Kerstkribje**

De vlammen stonden bevend  
en bedeesd  
te branden in de kerstboom,  
en daaronder  
eerbiedig aangetreden om het wonder  
de ezel en de os, het brave beest.



En Jozef ook, misschien het allermeest  
verwonderd over wat er met en zonder  
hem was gebeurd, maar blozender, haast blonder  
en blijer dan hij ooit nog was geweest.

Maria in Mariablauw en wit,  
de wijzen uit het oosten met geschenken.  
zou iemand aan iets lelijks kunnen denken  
bij zoveel moois en liefelijks als dit?  
Er blonk een ster. Herodes was te vroeg.  
Het kindje had nog heel wat voor de boeg. (door  
Kees Stip)

Het duurt nog even en dan verschijnt er een  
vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling,  
onder de titel NBV21. In deze versie zijn er maar  
liefst 12.000 aanpassingen gedaan. Onder andere  
komen de zogenoemde 'eerbiedskapitalen' (God  
als Hij) op veler verzoek terug, terwijl verouderd  
geachte woorden als 'legerstee' en 'aalmoes'  
verdwijnen. Ik vind het nog te vroeg om  
commentaar te leveren op de NBV21, maar wil in  
deze kerstmeditatie wél een pleidooi geven voor  
een woord dat al in de huidige NBV niet meer is te  
vinden: de kribbe.

De kribbe is in de NBV vervangen door een voederbak. Naar aanleiding daarvan vertelde dominee Nico ter Linden in - De geboorte van J.C. en andere verhalen - een komische anekdote. Op een keer in de dagen vóór kerst kwam de jongste kleinzoon logeren. Het jongetje kon al een beetje lezen en had een kerstboekje meegebracht waaruit hij trots voorlas aan opa en oma. 'Jozef legde hem in een v-voe-d-der-bak,' bracht hij er al stamelend uit. Vervolgens had hij opa Nico aangekeken en verduidelijkt: 'Dat is een kribbe.'

Het zou jammer zijn wanneer een woord als 'kribbe' in de vergetelheid zou raken, alleen al omdat daarmee een deel van de rijkdom van onze taal verloren gaat. Een paar jaren geleden hoorde ik in een kerstviering echter ook een andere goede reden. De lector die het kerstevangelie voorlas uit de NBV zei vooraf half schertsend en half serieus: 'Ik blijf het woord 'kribbe' gebruiken, want hoe kunnen we anders straks nog de kont tegen de krib gooien?' Een terecht punt, naar mijn idee.

De oorsprong van de uitdrukking 'de kont tegen de krib gooien' is waarschijnlijk inderdaad in de kribbe te vinden. Wanneer het vee koppig was en niet wilde eten ging het niet met de kop in de krib-be, maar keerde het de kribbe juist de kont toe. Wie de kont te-gen de krib gooit is dus dwars en rebels. In die zin is het een ge-zegde dat ook helemaal bij kerst hoort. Want is de geboorte van het Christuskind en daarmee de komst van het Licht immers niet Gods manier van de kont tegen de krib gooien, in weerwil van de

duisternis op aarde? Laten wij in navolging daarvan ook dit jaar ondanks alle ellende vrolijk het goede nieuws van kerst vieren en zo op onze beurt de kont tegen de krib gooien. Klaas Douwes

## ***Diaconie***

*Een mooi bericht van de Stichting Geef een Koe.*

"Graag wil ik de Regentessekerk weer hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid en de ruimhartige donatie. We kunnen met jullie bijdrage weer 2 gezinnen aan een koe helpen. Zouden jullie het leuk vinden om weer twee namen te bedenken? De koeien Regina en Aafke, die we met jullie donatie van vorig jaar konden kopen, zijn bij Nazmi en Aliasker terechtgekomen."



Koe Regina is geschonken aan **Nazmi**, een meisje van zestien jaar oud met de diagnose cerebrale parese. Nazmi heeft

verminderde spierkracht, en ze is verstandelijk beperkt. Haar spraak is niet volledig ontwikkeld en ze praat

moeizaam. Maar haar vader begrijpt vaak wat ze probeert te zeggen.



Koe Aafke is geschonken aan

**Aliasker**, een zeven- jarige jongen met de diagnose cerebrale parese.

Daarnaast is hij verstan-delijk beperkt. Door de cerebrale parese heeft Aliasker moeite met lopen. Zie voor volledig verslag de website: [Regentessekerk.nl](http://Regentessekerk.nl)

Voor in de kerk liggen briefjes waarop u 2 koeiennamen kunt schrijven.

In september en oktober collecteerden we voor Inca Educa, opleiding voor kansarmen in Peru. De opbrengst is € 1109,45. En in november en december voor De Herberg, inloophuis van de gezamenlijke kerken.

De collecte voor het Hospice op 22 november bracht € 100,- op. In het nieuwe jaar beginnen we met de Voedselbank in januari en februari. In deze tijd harder nodig dan ooit.

Als u niet in de kerk komt, kunt u uw gift overmaken naar NL 16 INGB 000112119 t.n.v. van Stichting Regentessekerk. U vermeldt daarbij het doel van de maand. Alle gevers hartelijk dank!

Ada Stafleu



### ***Vanuit de VVR en de stichting***

We kunnen goed zien dat het herfst is: mooie herfstkleuren, storm en regen, maar ook zonnige dagen. Gelijk moeten we er weer aan gaan wennen dat de dagen korter en kouder worden.

Dit is de tijd dat er bijzondere zondagse vieringen zijn. Zo hadden wij een mooie “oudejaarsdag” op 22 november in de kerk, zoals Klaas het in de aanvangswoorden van die dienst zei. Maar hij voegde er aan toe dat de werkelijke titel van deze zondag is Eeuwigheidszondag, van Lutherse oorsprong. Op deze laatste zondag van het jaar herdachten wij de overledenen in een sfeervolle dienst.

Nu gaan wij op weg naar de eerste adventzondag. In het vertrouwen dat alles ‘normaal’ door kan gaan treffen we de voorbereidingen voor de kerstdienst. Voor zover we nu weten zullen ook dan de coronaregels gelden en daar houden wij natuurlijk rekening mee.

Helaas moeten wij in deze tijd veel activiteiten afzeggen, dat is pijnlijk en vervelend. Echter laten wij dankbaar zijn dat tot op heden de kerkdiensten en vespers nog mogen doorgaan. Zodat wij, zij het op afstand, elkaar mogen begroeten en samen de diensten mogen vieren. Op donderdag 17 december is er voor alle leden een kort samenzijn met een kerstverhaal en muziek. U moet zich daarvoor opgeven. Elders in dit blad leest u er meer over. Even nog ter herinnering: in plaats van de handtekenlijsten van Amnesty, liggen in de hal van de kerk brieven die kunt u meenemen en opsturen.

Wat de landelijke jaarvergaderingen betreft: die konden ook niet doorgaan i.v.m. corona. Wel is er bij het landelijk bestuur van de NPB een overleg gaande met betrekking tot een aanpassing van de landelijke statuten. Hiervoor zal toestemming moeten komen van de leden. We wachten af hoe dit gaat verlopen. Ik zal u op de hoogte houden.

Vanuit de Stichting is er weinig te melden. De Monumentenwacht heeft de jaarlijkse inspectie gehouden en is het wachten op het rapport. Hopelijk zijn er geen ernstige dingen aan het licht gekomen.

Verder wijs ik u er nog op dat aan de voordeur van de kerk een bel is geplaatst. Mocht u door omstandigheden te laat zijn, kunt u deze gebruiken. U wordt dan alsnog binnen gelaten.

Dan wens ik alle zieken binnen onze kerkgemeenschap sterkte en hopelijk beterschap toe.

Tot slot...

Wij hebben een “ ongewoon jaar “ achter de rug, waarin onze vertrouwde manier van leven flink aangepast moest worden. Zo langzamerhand zijn we gewend – maar niet zo blij – met de nieuwe gang van zaken. Hoofdzaak blijft dat we samen zorgen dat we geen Corona krijgen en toch ook contact blijven onderhouden met anderen, die we nu minder kunnen zien.

Van harte wens ik u allen, een goede Adventstijd, gezegende kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar toe.

Diana Bosveld  
(2e vz VVR en Stichting)

## ***Remonstranten vanuit de kerkenraad***

### *Remonstranten , een bezield verband Beleidsvisie 2020 - 2030*

Zoals alle kerkgenootschappen in Nederland is ook onze Remonstrantse Broederschap bezig om voor de komende tien jaar een actief beleid te ontwikkelen. Hoe om te gaan met de vergrijzing en de grote terugloop in het aantal leden en vrienden? Na meerdere landelijke overleg bijeenkomsten met alle gemeenten en dus na een uitvoerige inspraak is op 28 november jl. voor de komende tien jaar de beleidsvisie in de bijzondere Algemene Vergadering van Bestuur vastgesteld.

De grondslagen (het fundament) van de Remonstranten als christelijke kerkgenootschap blijven onveranderd zoals vastgelegd in de Beginselverklaring (het laatst bijgesteld in 1999); de Geloofsbelijdenis van 2006 en de Mission Statement (2013). NB. de teksten zijn alle te vinden op de landelijke website. In deze beleidsvisie wordt nadruk gelegd op het toekomstbestendig worden in een levende relatie met onze samenleving. Zo is ook de Remonstrantse Broederschap evenals veel andere kerkgenootschappen al actief bezig om innovatieplekken te creëren . Daarin ligt de nadruk op een samenspel van “binnen naar buiten” en omgekeerd. Dat betekent ook dat bepaalde vormen van regionalisering tot de mogelijkheden behoren. Dat kan o.a. betekenen dat kleine gemeenten met onvoldoende bestuurlijke kwaliteiten en weinig levensvatbaarheid gekoppeld kunnen worden aan een stabiele en vaak grotere gemeente met eigen predikant in de regio. Met deze koppel-constructie is al positieve ervaring opgedaan zoals blijkt uit de samenvoegingen van: de Remonstrantse gemeente

Eindhoven met de kring Zuid-Limburg; de Remonstrantse gemeente Utrecht met de werkgroep West Betuwe /Geldermalsen en de combinatie Rotterdam met Breda en het vorig jaar opgeheven gemeente Delft. Voor de kleine gemeente betekent dit dan wel het loslaten van de eigen rechts-persoon-status en van een eigen kerkenraad. Maar de mogelijkheid blijft dat een lokale kring van remonstranten lokale activiteiten kunnen blijven organiseren zoals bv het regelmatig organiseren van een kerkdienst. Ook het pastoraat blijft gewaarborgd, gesprekskringen kunnen blijven bestaan, dit alles onder begeleiding van de predikant van de grote gemeente. In onze jaarvergadering van 13 september en in het oktober-nummer van ons kerkblad hebben wij als kerkenraad grote zorgen geuit over onze eigen gemeente in Apeldoorn en hebben we aangegeven in gesprek te zijn met het landelijk bestuur over onze toekomst. De bovengenoemde regionale ontwikkelingen bieden hoop op het vinden van een oplossing waarbij wij als Apeldoornse kring van remonstranten toch ook nog lokaal activiteiten kunnen organiseren in de Regentessekerk waaronder onze maandelijkse diensten met remonstrantse gastpredikanten.

Wat zeker ook nog het vermelden waard is: extra collectegeld voor onze zes projecten E 2.400,--. In onze ledenvergadering van 13 september jl. hebben we met elkaar besloten om jaarlijks een extra bedrag van E 2.400 ,-- ter beschikking te stellen vanuit onze financiële reserve. Dat betekent een extra jaarlijks bedrag van E 400,- per project ingaande 2020.

Trude Berkhoff (vz)



## *Write for Rights*

### **10 december: Dag van de Mensenrechten**

Ook dit jaar kunt u weer schrijven voor Amnesty. Niet, zoals andere jaren in het Stadhuis, maar vanwege Corona is er nu een alternatieve invulling.

Op donderdag 10 december worden schrijfpakketjes

uitgedeeld in de Grote Kerk. Van 16.00 - 19.00 uur, ingang kerk aan de



Loolaan. In het (gratis) pakketje zitten voorbeeldbrieven en aanwijzingen. Zo kunt u thuis veilig schrijven. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Ook is er een online-evenement via Zoom. Daarvoor moet u zich wel aanmelden, via de Facebook-pagina van Amnesty Apeldoorn of via [info@amnestyapeldoorn.nl](mailto:info@amnestyapeldoorn.nl) Als u niet in de gelegenheid bent een pakketje op te halen, kunt u het ook meenemen uit onze kerk. Fijn als u meedoet en zo helpt onrecht te bestrijden. Ada Stafleu

### ***Kerstsfeer in de Regentessekerk***



Op donderdag 17 december houden we een kleine bijeenkomst. Nu uitgebreide Christmas Carols met High Tea niet mogelijk zijn, proberen we toch iets van de gezellige

sfeer te realiseren binnen de Corona-beperkingen. Van 14.30 - 16.00 uur branden de kaarsjes in de kerk. Als het goed is staat de kerstboom er dan ook. Klaas Douwes gaat een kerstverhaal voorlezen. Daaromheen horen we kerstmuziek van cd's. De uitgebreide catering is teruggebracht naar pakjes chocomel. Schalen met diverse bonbons fleuren het een beetje op. Het lijkt wat armzalig vergeleken bij de overdaad van eerdere jaren. Maar het gaat er toch vooral om dat we weer even zoveel mogelijk bij elkaar zijn. Op afstand natuurlijk. We moeten ons houden aan het aantal van 30 bezoekers. Daarom moet u zich aanmelden als u wilt komen. Ada Stafleu tel. 0555211185 [stfl.ape@wxs.nl](mailto:stfl.ape@wxs.nl) of Judith Ariëns Kappers tel. 0557370042 [j.arienskappers@xs4all.nl](mailto:j.arienskappers@xs4all.nl)

### *Licht tegen donker*

Licht dat wil ingaan  
tegen donkere nachten  
tegen duistere machten  
de morgen breekt aan.

Toen de zon aan de slag kon  
ging het donker verdwijnen  
mocht de aarde verschijnen  
dat begon met de zon.

Kijk dan en zie maar  
maak het licht levend  
wordt zelf lichtgevend voor jezelf en elkaar.

Karel Eykman

## ***Kerstherbergen 2020***

De Kerstherbergen bieden ook dit jaar de gelegenheid het feest van licht en warmte te vieren. Door corona zal het dit jaar echter conform de richtlijnen in een aangepaste vorm plaatsvinden: alleen voor vaste bezoekers en dat in meerdere shifts.

De Kerstherberg draait op goede wil, vrijwilligers en giften. **Wilt u ook uw steentje bijdragen?** Dat kan! Steun de Kerstherbergen met een gift. Met € 7,50 zorgt u al voor soep, lekkere hapjes, en voor koffie of thee met iets lekkers erbij voor een bezoeker. Zo maakt u het mogelijk dat de Apeldoornse Kerstherbergen ook dit jaar in aangepaste vorm kunnen doorgaan. Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn. Bij voorbaat dank!

Kerstherberg 'De Herberg' – centrum Apeldoorn  
Kerstherberg 'de Druif' – De Maten, Apeldoorn.

## ***Nieuwjaarsbijeenkomst Doopsgezinde Gemeente***

Beste vrienden van de Regentessekerk, Vanwege Covid 19 ziet de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente dit jaar af van een gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze was gepland voor zondag 3 januari. Wij hopen jullie in de loop van 2021 te kunnen uitnodigen voor een

ontmoetingsdienst. Wij wensen jullie gezellige feestdagen en een hoopvol 2021.

AnneJet Bennink, vz

### ***Van de ledenadministratie Ledenadministratie VVP***

Verhuisd: Dhr. A. v.d. Beek en Mw A. v.d. Beek-Griep naar Koning Lodewijklaan 58, 7314 GG Apeldoorn.  
Beëindiging lidmaatschap: Mevr. Glerum heeft haar lidmaatschap van de VVP/PGA beëindigd.

### ***Poëzieavond 2021***

December 2020 staat voor de deur. En na de jaarwisseling komt traditiegetrouw de welbekende Poëzieavond. Deze keer in de Regentessekerk, op dinsdag 19 januari 2021 van 19.30 tot 22.00 uur. I.v.m. eventuele corona-maatregelen houden we de avond in de kerkzaal. "Corona-proof"!

Wil je een gedicht inbrengen, geef je dan op bij een van de hieronder vermelde personen. Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie. Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op de avond wordt uitgereikt. Daarom is er een uiterste inleverdatum voor de gedichten:

6 januari 2021

*Laten wij hopen dat Corona ons niet verhindert bijeen te komen en naar elkaars poëzie te luisteren.*

Aanmelden en informatie:

Frans van Hasselt, (055) 5215466,

[van.hasselt@wxs.nl](mailto:van.hasselt@wxs.nl)

Henk Barkhof (055) 5415353,

[henk.barkhof@xs4all.nl](mailto:henk.barkhof@xs4all.nl)

Heleen Dolleman (055) 5338344,  
[hsbertoen@dolleman.net](mailto:hsbertoen@dolleman.net)  
André Maris (055) 3124632,  
[meneermaris@gmail.com](mailto:meneermaris@gmail.com)

Bij opgeven alsjeblieft uw naam-adres-  
woonplaatsgegevens vermelden, en  
telefoonnummer plus e-mailadres.

Kosten: € 5,00 p.p. Contant afrekenen is niet  
mogelijk. Wij verzoeken u de bijdrage vooraf over te  
maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33  
t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v.  
'De Groene Hoed, poëzieavond'.

### ***Van de redactie***

Het is u wellicht opgevallen dat ons kerkblad qua  
kleur in een andere jasje is gestoken. Wellicht ieder  
jaar een andere kleurtje? De kleurkeuze komt mede  
voort uit verandering van drukker. De vorige  
drukker had moeite het werk goed georganiseerd te  
krijgen. Zodoende werd o.a. het drukwerk  
uitbesteed. De communicatie liep daardoor over  
teveel schijven. De nieuwe drukker is Elwipress  
(Reeënlaan Apeldoorn).

In het verleden hebben wij als redactie  
gemeenteleden benaderd om een persoonlijke noot  
te schrijven. We hebben zodoende een inzichtje bij  
de ander kunnen krijgen. Deze periode sluiten we  
m.i.v. 2021 af. We willen u vragen mee te denken  
over een andere vorm van communicatie :b.v.iets  
wat u als lezer wilt delen. We zien uw suggesties  
hierover graag tegemoet. Inzendingen naar:  
[redactie@regentessekerk.nl](mailto:redactie@regentessekerk.nl)

Graag wensen wij u goede feestdagen en een gelukkig 2021 toe.

Het meest positieve woord van 2020 is het woord negatief!  
(getest op Corona)

