

“Heer, naar wie zouden wij gaan, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.” Johannes 6, 68-69.

Bovenstaande geloofsbelijdenis van Petrus zegt de kerk al bijna 2000 jaar met hem mee. Woorden die God spreekt moeten we niet alleen met ons verstand proberen te begrijpen, maar allereerst met ons hart, met heel ons wezen, Alleen God spreekt ‘Woorden van eeuwig leven’. Gods woorden spreken ons diepste wezen aan, raken het hunkeren van ons hart. Ze wijzen ons niet alleen de juiste weg om te gaan, het zijn ook woorden van liefde die ons zeggen: wat goed en fijn dat jij er bent. Zoals een lief woord van een medemens of een opbeurend of vergevend woord ons doen opleven. In Jezus de ‘Heilige Gods’ herkennen, betekent dat Hij niet enkel betrouwbaar spreekt over God, maar dat wij in heel zijn doen en laten God zelf, ‘de Heilige’, ontmoeten. Wat het woordje ‘God’ betekent heeft vlees en bloed aangenomen in Hem. De woorden van Petrus volgen op de opmerking van Jezus tegen zijn leerlingen: “Jullie willen toch ook niet weggaan?” (Johannes 6,67). Want vele leerlingen hadden Hem verlaten na zijn grote rede na de wonderbare spijziging. Daarin had Hij gezegd dat de echte honger van ons hart pas dan gestild wordt als Hij ons “brood” wordt. Dus dat leerling van Hem zijn betekent ‘Hem eten’ opdat zijn manier van leven ‘vlees en bloed’ van ons wordt. Met ook als consequentie dat wij onszelf net als Jezus moeten laten ‘eten’ door anderen. Dat wij ons met onze hele persoon willen inzetten voor medemensen. Die leerlingen, die hem verlieten, zeiden over Jezus’ woorden: “Deze woorden zijn hard, wie kan daar nog naar luisteren?” (Johannes 6, 60)

Wie Jezus' woorden tot zich door laat dringen huivert en voelt zijn eigen onmacht. Die beseft dat we alleen maar zo kunnen leven als wij, net als Jezus zelf, vol zijn van Gods heilige Geest. Over die Geest hebben wij geen macht. Die is een gave van God die Jezus ons beloofd heeft. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen als Jezus op het punt staat om naar God terug te keren. Jezus draagt hen dan op: "Blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van mij hebt gehoord - jullie zullen gedoopt worden in de heilige Geest, binnen enkele dagen" (vers 4-5). Dat die belofte waarachtig is en bewaarheid hebben we gevierd met Pinksteren.

Bij de kerk horen betekent ons aansluiten bij de belijdenis van Petrus. Geloven is niet iets heel individueels, het is ook bewust willen staan in de geloofstraditie van de Kerk. Horen bij geslachten van mensen die in die geloofstraditie hebben geleefd en die deze als betrouwbaar hebben leren ontdekken. Wij worden gedragen door het geloof van die ons voorgingen. Gods heilige Geest bewerkt dit in ons. Geloven is ons geleidelijk aan steeds meer gewonnen geven aan die mens uit Nazareth, die mens naar Gods hart. En Petrus nazeggen, hoe stamelend misschien ook: "Heer, naar wie zouden wij gaan. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt".

Ries Kassens

Diaconie in de Regentessekerk

In mei en juni zijn de collectes bestemd voor de Kap. Een mooi Apeldoorns project. In de laatste Nieuwsbrief hebt u daarover kunnen lezen.

Het collectiedoel voor juli en augustus is weer over de grens: het Kenya Fonds. In april bestond dat officieel al 25 jaar.

Corrie de Roos en haar man waren de oprichters. Zij maakten het mogelijk voor zwangere meisjes om naar school te gaan en een vervolgopleiding te genieten. Ook is er professionele zorg van zuster Jacinta voor de aanstaande moeders. Voor haar is geld voor een auto bijeengespaard, zodat zij de meisjes veilig thuis kan bezoeken.

Graag uw gaven voor dit mooie doel. Als u niet in de kerk komt kunt u uw bijdrage overmaken naar penningmeester Stichting Regentessekerk NL 16 INGB 0001122119. Vermeld dan het collectiedoel Kenya Fonds.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Namens de gezamenlijke diaconie
Ada Stafleu



Vanuit de kerkenraad

Door de corona beperkingen was de eerste RGA dienst in 2021 pas op 16 mei jl.

Direct na de dienst was er ook weer voor het eerst een echte informatiebijeenkomst zodat we konden bijpraten over de toekomst van de RGA. In de maanden vanaf 13 september 2020 waren we

daarmee bezig en zijn er door de kerkenraad een viertal rondzend-brieven naar alle leden en vrienden verstuurd om het zelf nadenken over de toekomst te bevorderen. Bij de laatste rondzendbrief per post met enquête-formulier werd iedereen gevraagd om persoonlijk voor 15 april in dit formulier en met handtekening antwoord te geven op een aantal gestelde vragen waarvan de uitslag is als volgt: Er zijn in totaal 48 leden en vrienden, van wie er 33 lid zijn en 15 vriend.

Van de 48 hebben 40 personen de enquête ingevuld en getekend teruggestuurd.

Van de 8 personen die niet reageerden zijn er vijf hoog bejaard: vier in de 80 en een persoon zelfs 95 jaar.

De conclusie is dat het voor de meesten (35) duidelijk is dat de RGA opgeheven moet worden, door gebrek aan (kerkenraads)leden en te grote kwetsbaarheid met een gemiddelde leeftijd van 78 jr., waardoor de rechtspersoon status en de bijbehorende juridische en kerkordelijke verantwoordelijkheid niet meer waargemaakt kunnen worden.

Aansluiting bij de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek (RGO) betekent dat we door kunnen gaan als kring remonstranten in Apeldoorn met mogelijkheid van beroep op ons eigen vermogen ondergebracht bij de RGO zodat we op deze manier onze financiële verplichtingen vanuit de Stichting Regentessekerk kunnen blijven nakomen en daardoor in de Regentessekerk kunnen blijven met eigen diensten en andere activiteiten. Ook de samenwerking die we al jaren hebben, kan worden voortgezet.

Wij zien het als kerkenraad niet alleen als een goede, maar ook als de enige oplossing.

In de informatiebijeenkomst van 16 mei jl. hebben drie leden het woord gevoerd waaruit hun diepe teleurstelling en onbegrip over deze uitslag van de enquête bleek. Hun wens dat wij allemaal deel zouden moeten willen uitmaken van de VVR (VVP +NPB) wordt niet gehonoreerd. Het doorlopende verwijt van de laatste jaren was dat de kerkenraad de enige zou zijn die deze te ver gaande vorm van samenwerking niet zou willen. Vergeten wordt echter dat hierover al in twee RGA jaarvergaderingen (2017 en 2018) uitvoerig is gesproken maar dat ook toen al de meerderheid het eens was met de kerkenraad om dit niet te willen. Het blijft onze wens dat de zelfstandigheid en eigenheid van de remonstranten in Apeldoorn gerespecteerd kan worden, wanneer zij een verbinding aangaan met de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Dit past ook in het landelijk remonstrants beleid van regionalisering. Een beleid dat onlangs voor vier jaar opnieuw is vastgesteld en dat nooit gericht is geweest op aansluiting in een algemeen religieuze geloofsvereniging zoals de VVR.

RGA JAARVERGADERING OP 27 JUNI 2021.

Onze komende jaarvergadering, waarin niet alleen de jaarstukken 2020 aan de orde zullen komen, maar ook andere voorstellen met het oog op de toekomst zullen worden gedaan, zal gehouden worden op zondag 27 juni na de RGA dienst in de kerkzaal en we beginnen omstreeks 11.15 u . Einde omstreeks 12.30 u.

Trude Berkhoff (vz)

Van de ledenadministratie Remonstrantse Gemeente Apeldoorn:

Op 17 maart j.l. overleed te Uddel de heer Jan Henderikus (Piek) Nooy van der Kolff op 95-jarige leeftijd.

Mevrouw H.C. Kretschmann beëindigde haar inschrijving als vriend.



Vanuit de VVR en de stichting en ander nieuws

Kon ik in het verleden allerlei activiteiten melden nu is alles nog stil, maar er is verbetering en er worden al plannen gemaakt voor het najaar. Dan ligt het op de plank en kunnen we starten als er geen al te grote belemmeringen zijn. Want die zullen er ongetwijfeld wel blijven. Ik krijg wel eens wat jaloerse opmerking dat wij de kerk-diensten hebben kunnen laten doorgaan en we zijn blij dat er nu weer iedere zondag diensten kunnen worden gehouden. Allerlei zaken zoals jaarvergaderingen zijn naar het najaar verplaatst, omdat we hopen dat we het dan weer fysiek kunnen doen, want schrifte-lijke raadplegingen en digitale vergadering zijn niet de beste oplossingen. Ik heb laatst zo'n Zoombijeenkomst op de computer bijgewoond van 30 mensen, maar dan kun je nog beter naar het Eurovisie songfestival kijken. Persoonlijk doe ik nog beoordelingen voor de actie vakantiegeld samen delen en aanvragen van de CNAP maar als je dan ziet waarvan mensen soms moeten rondkomen dan ervaar je zelf de rust en de weelde van het verstoken zijn van dat soort problemen. Bijdragen aan Vakantiegeld Samen Delen kan nog steeds.

Stichting.

Onderhoudswerkzaamheden lopen nog steeds door en ook de acti-viteiten die onder de stichting vallen lopen gewoon verder. De kostersactiviteiten van Wil en Gé zijn ook verdeeld en Diana, Ernst en André zijn bezig de kosterswoning weer zo te maken dat hij verhuurd kan worden.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe huurder of huurders. Daarbij gaan we uit van huur voor onbepaalde tijd waarbij de huur in ieder geval beëindigd wordt als de kerkelijke en andere activiteiten in zijn geheel beëindigd worden. Omdat het bestemmingsplan de woning als kosterswoning aanmerkt horend bij de kerk, moeten er kosters-activiteiten wordt verricht. Dit in overleg. De huurprijs moet nog nader worden vastgesteld.

Mensen die belangstelling hebben voor zichzelf of anderen kunnen zich melden bij Diana Bosveld, Robert Kochstraat 100 7316 HG Apeldoorn tel. 055 - 5211975 of 06-12919763. Uitgangspunt is dat leden van de regentessekerkgemeenschap voorrang hebben. Het is overigens niet zo dat de huurder er morgen al in kan. E.e.a. is afhankelijk van de opknopwerkzaamheden. Arend van der Beek, voorzitter.

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



***lets op facebook plaatsen is dat
gevaarlijk?***

Dat was het wel voor Baradine Bwerdei Targuio, mensenrechtenverdediger in Tsjaad. Hij schreef over de gezondheid van de president en kreeg 3 jaar gevangenisstraf. Aanklacht: 'Het verstoren van de constitutionele orde.' In mei en juni hebben we in de

kerk een handtekeningactie voor hem. Met uw handtekening vraagt u de overheid hem vrij te laten.

Helpen die acties eigenlijk? Vaak wel. De Turkse schrijver Ahmet Altan had kritiek op de regering en werd in 2016 veroordeeld tot levenslang, later tot 10, 5 jaar cel. Alleen omdat hij zijn recht op vrijheid van meningsuiting had gebruikt. Hij kwam op 15 april 2021 vrij, na 4,5 jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten. Laten we proberen samen onrecht te bestrijden. Fijn als u meedoet.

Ada Stafleu

Ingezonden door U

We komen allemaal weleens een artikel of een gedicht tegen of hebben een bijzondere ervaring die we de moeite waard vinden om door te geven. Dat kan in deze rubriek. (s.v.p. ca. 300 woorden}

Pleidooi voor soberheid

“Onze manier van leven en onze waarden zijn de uitdrukking van de maatschappij waarin we leven. En daar klampen we ons aan vast (....) Ik heb ruim tien jaar in eenzame opsluiting gezeten. Ik had alle tijd. Ik heb zeven jaar geen boek opengeslagen. Het gaf me tijd om na te denken. En dit heb ik ontdekt. Ofwel je bent gelukkig met erg weinig zonder jezelf te overbelasten, omdat je blijdschap in jezelf hebt, ofwel je komt nergens. Dit is geen pleidooi voor armoede. Het is een pleidooi voor soberheid. Wij creëerden een consumptie-maatschappij die altijd zoekt naar groei. Als er geen groei is, is het tragisch. We hebben

massa's overbodige behoeften uitgevonden. Je moet blijven kopen, weggooien, en we verwaarlozen ons leven. Als ik of jij iets kopen, betalen we niet met geld: we betalen met de tijd van leven die we hebben besteed aan het verdienen van dat geld. Het verschil is dat je geen leven kunt kopen. Het leven verstrijkt gewoon. En het is vreselijk om je leven te verspillen door je vrijheid in te leveren”.

JOSÉ MUJICA, president van Uruguay tussen 2010 en 2015 . Gelezen als citaat in het onlangs verschenen boekje FUNDAMENTEN van Ramsey Nasr (acteur, schrijver)

Trude Berkhoff

Rakelings nabij

We leven van de verwondering
En uit een diep vermoeden,
Dat in en om ons leven heen
Een hand ons wil behoeden,
Dat er een hart is dat ons draagt,
Dat er een stem is die ons vraagt
Dat God ons leidt ten goede.

We leven dwars door vragen heen,
Met tere zekerheden
Dat ondanks voor- en tegenspraak
Hier kwetsbaar wordt beleden
Dat er een hand is die ons draagt
Dat er een stem is die ons vraagt
Dat God deelt in ons heden.
Wij leven het mysterie uit
De waarheid ongemeten
Dat al ons denken bovenuit

In ons een heel diep weten
Weet dat een hand ons leven draagt
Dat er een stem is die ons vraagt
Die ons een God wil heten.

Uit: Alfred C. Bronswijk, Raketings nabij
Philippine van der Ben



**Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham
van 't Riet**



Wie kent geen witz van Sam en Moos? Sam is een beetje sjlemielig en Moos nogal narcis-tisch. Maar joodse humor omvat veel meer genres dan de witzzen over dit duo. Joodse humor bestaat al vanaf bijbelse tijden en heeft zich steeds aangepast aan plaats en omstandigheden. In deze lezing laat Van 't Riet u kennis maken met de veelkleurigheid van de joodse humor en met zijn roots. Met genres als witzzen, anek-dotes en korte verhalen. Met types zoals de sjlemiel, de sjnorrer en baron Rothschild. Met joodse humor uit diverse landen en uit verschillende joodse stromingen. Via de humor van de Talmoed leidt deze kennismakingstocht naar de humor van de Bijbel.

De inhoud van de lezing is ontleend aan het boek *'Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham'* en wordt ondersteund met dia's en afbeeldingen.

Peter van 't Riet houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met onderzoek naar de joodse wortels in het Nieuwe testament en met het joodse karakter van de evangeliën en de brieven van Paulus. Jarenlang was hij voorzitter van de Stichting 'De Groene Hoed'.

- Datum Donderdag 5 augustus 2021
- Tijd 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
- Plaats Regentessekerk
- Aanmelding U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Heleen Verdonk,
& info heleen.verdonk@upcmail.nl. Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.
- Kosten € 5,00 p.p. inclusief drankje
- Afrekenen Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, Lezing 5 augustus 2021'.

Inspiratiebijeenkomst 23 september 2021



in het kader van de vredesweek
Thema: Ubuntu “ ik ben omdat wij zijn!”



In haar boek “Opzoek naar Ubuntu” (2018) belicht Annette Nobuntu Mul de vele invalshoeken van deze in Zuid Afrika ontstane levensfilosofie: spiritualiteit, vergelding of verzoening, herstelrecht en verzoening, vergeving, onderwijs, leiderschap, ondernemerschap en de kracht van de gemeenschap, hoop, geloof en liefde na de

apartheid, diversiteit en “Moeder Aarde”. De kern van Ubuntu is de uitdrukking: “Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is”. Dat staat voor een visie op mens en maatschappij die berust op saamhorigheid, samenwerking en gemeenschappelijkheid zonder uitsluiting van wie dan ook. Inherent aan deze visie is het besef dat de mens niet de schepper van zichzelf is, er eigenlijk geen persoonlijk bezit is of zou moeten zijn en dat sociale verhoudingen gebaseerd moeten zijn op onderlinge liefde en goedheid voor elkaar. In haar inleiding zal ze ons de hoofdlijnen van deze levensfilosofie schetsen. Daarna gaan we met haar en met elkaar in gesprek over wat wij in de praktijk van ons leven kunnen doen met deze filosofie.

Annette **Nobuntu Mul**, woonachtig te Twello, is opleider, trainer, executive coach, supervisor, leertherapeut, auteur en spreker. Zij is de founder van Ubuntu Society, voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland en de motor achter de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.

Datum	donderdag 23 september 2021
Tijd	20.00 uur
Plaats	Doopsgezinde Kerk
Aanmelding	U kunt zich ,onder vermelding van uw voor- en achternaam, aanmelden per mail bij ajbennink@hotmail.com
Kosten	€ 5,00 (inclusief drankje). Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op de rekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. “De Groene Hoed, Inspiratiebijeenkomst 23 september 2021”.

Bij de activiteiten van De Groede Hoed zal rekening gehouden worden met de beperkingen en regels van de Coronabestrijding. De algemene “leefregels” van de overheid zullen van kracht zijn.