

Uit het evangelie van Marcus hfdstuk 8, 22-26:

“Ze kwamen te Betsaïda. En zij brachten een blinde tot Hem (Jezus) en smeekte Hem deze aan te raken. En Hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen, legde de handen op en vroeg hem: “ziet gij iets ?’En hij zag op en zei: Ik zie mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vervolgens legde Hij weer de handen op zijn ogen, en hij zag duidelijk en was hersteld. Hij zag voortaan alles scherp. En Hij zond hem naar huis en zei: ga het dorp zelfs niet in!”

(n.b. speeksel werd in die tijd als geneeskrachtig gezien)

Hoe vaak verzuchten we niet: ‘dat ik dat niet eerder heb gezien. Waarom zie ik dat nu pas?’ We hebben allemaal wel eens mee-gemaakt dat iemand onze ogen opende voor iets bv. voor een bepaalde vorm van moderne kunst. Of dat een ander ons een andere kijk leerde krijgen op een situatie. We zouden dit verhaal dan ook mogen lezen als een uitnodiging van Jezus aan ieder van ons om met Hem ‘buiten het dorp te gaan’! Die uitnodiging kan dan juist in ons weerklank vinden als we vermoeden of er ons van bewust zijn dat we op een bepaalde manier ‘blind’ zijn. Een gevoel kan ons overvallen dat er iets in ons knaagt. Of dat dingen van vroeger ons achtervolgen. Of dat we het gevoel hebben dat ons leven eigenlijk niets voorstelt! Dat ‘iets’ ons belet met hart en ziel te leven. In onze christelijke geloofstraditie staat Jezus centraal op onze weg naar God. Door Hem schenkt God ons zijn heilige Geest

We mogen bovenstaand evangeliieverhaal lezen als een recht-streekse uitnodiging van Jezus aan ieder van ons om met Hem buiten het dorp te gaan. Dat wil

zeggen om ons met Hem buiten ons normale gespreksgenoten te begeven opdat Hij met ieder van ons in gesprek kan gaan. Het initiatief hiertoe gaat van Hem uit, maar er moet natuurlijk in ons ook een bereidwilligheid zijn om met Hem mee te gaan 'buiten het dorp'.

Het verhaal roept in mij de vraag op en ook wel het verlangen om mijn manier van leven, dat wat me innerlijk in beslag neemt aan Hem voor te leggen. Waar zit mijn blindheid als het om God en ook om Jezus zelf gaat? Wat opvalt in bovenstaand verhaal is dat Jezus met deze blinde mens alleen wilde zijn om hem te kunnen genezen. Zou het kunnen dat er ook in ons een soort blindheid is waarvan we alleen genezen kunnen worden als we alleen met Jezus zijn? Toen de mens uit het evangelieverhaal genezen was stond Jezus hem niet toe dat hij meteen weer naar zijn oude bekenden ging. Er staat: "ga het dorp zelfs niet in!" Ook voor ons leven met God geldt dat we niet zo maar alles in ons met anderen, hoe vertrouwd ze ons ook zijn, kunnen en hoeven te delen. Ieder van ons gaat ook een eigen weg met God. Ieder van ons is door God 'naar Gods beeld geschapen'! (zie Genesis 1, 26-27) Dus dat hij is geroepen om op zijn eigen persoonlijke manier beeld van God te zijn en te worden. Die roeping vraagt om een eigen innerlijke ruimte om met God te zijn. Niet alles van ons met God hoort thuis 'in het dorp'.

Ries Kassens

Van de Diaconie

De opbrengst voor de collectes in juli en augustus is € 963,- .

Een mooi bedrag waar het Kenyafonds heel blij mee zal zijn.

In september en oktober collecteren we voor de WHOE. U kent de organisatie wel. Ze geven Hulp aan Oost Europa en brengen de ingezamelde goederen ter plekke bij de bewoners. En doen dat allemaal als vrijwilliger. Maar, niet alleen spullen, ook het transport moet betaald worden. Dus uw bijdrage is zeer welkom. Contant geld wordt nogal schaars tegenwoordig. Daarom is een bedrag overmaken per bank heel handig. Naar Penningmeester Stichting Regentessekerk NL 16 INGB 0001122119. Vermeld dan het collectiedoel waaraan u wilt geven. Alvast hartelijk dank.

Ook diaconaal is het onderdak dat we in het weekend van 3 oktober geven aan de stoere lopers van de Klimaatmars. Een internationale groep uit Polen, Zweden, Duitsland en Nederland. Ze lopen van Polen naar de klimaatconferentie in Glasgow. U hebt het kunnen lezen in de Nieuwsbrief van september. Een tiental van hen overnacht in onze kerk van zondag op maandag en na een voedzaam ontbijt lopen ze weer verder. Dat ze maar veel aandacht mogen krijgen voor hun prestatie. (zie ook het stuk van Arend)
Namens de gezamenlijke diaconie,
Ada Stafleu

Avondmaalsviering

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld is het gelukkig weer mogelijk om op een verantwoorde én waardige manier het avondmaal te vieren. De eerstvolgende avondmaalsviering zal plaatsvinden op zondag 31 oktober. In veel protestantse kerken wordt op 31 oktober ook hervormingsdag gevierd, om het

begin van de Reformatie te herdenken. En laat nou net het avondmaal één van de grootste twistpunten geweest zijn ten tijde van de Reformatie! In de overdenking probeer ik hierop een vrijzinnig licht te werpen en daarna zullen we samen het brood en de wijn delen. U bent van harte welkom!
ds. Klaas Douwes

Van de ledenadministratie Remonstrantse Gemeente

In de afgelopen zomermaanden ontvingen wij verzoek tot uitschrijving als vriend van mevrouw E.I. (Bep) Bouma.

Mevrouw N. (Nicolette) van Hoboken heeft besloten haar lidmaatschap te beëindigen.



In het vorige augustusnummer hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over belangrijke besluiten die wij in onze RGA jaarvergadering van 27 juni 2021 hebben genomen.

Het belangrijkste besluit was natuurlijk de goedkeuring voor de opheffing van onze remonstrantse gemeente met de daarbij behorende besluitvorming rond mogelijkheid van aansluiting van leden bij de regio remonstrantse gemeente Oosterbeek en met doorgaande activiteiten van deze groep als Werkgroep Remonstranten Apeldoorn (de WRA) in de Regentessekerk. Met de gemeente Oosterbeek zal daar vooraf een overeenkomst voor worden afgesloten. Deze overeenkomst is inmiddels aan de kerkenraad van de RGO voorgelegd. Een gesprek hierover zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober a.s.

Tevens zijn er besluiten die te maken hebben met de Regentessekerk namelijk een verkoopvoorstel van ons 1/3 eigendomsdeel van de kerk (met betaling van de koopsom op termijn) en een overeenkomst met financiële garanties voor 10 jaar voor een doorgaand medegebruik van de Regentessekerk door de WRA. Zowel het verkoopvoorstel als de overeenkomst zijn voorgelegd aan de VVP, de NPB en de Stichting Regentessekerk op 30 juli jl. Het is de bedoeling dat deze beide zaken hun beslag zullen krijgen bij de notaris (Tesink en van Dooren). Het wachten is nu op groen licht van de kant van VVP/NPB.

Stichtingsbestuur.

We zijn natuurlijk verheugd dat de corona-regels verminderd zijn en dat er nu veel meer kan met een QR-code als aantoonbaar bewijs (schriftelijk of via de smartfone) voor vaccinatie. De bestaande huiskamergespreksgroepen zijn weer gestart zoals de groep 50+, de Disgenoten en Gesprek Onderweg (elke eerste donderdag-ochtend van de maand om 10 u in de Regentessekerk.)

Gesprek Onderweg is uitgebreid met enkele leden van de voormalige gespreksgroep de Keerkring. Wie zich nog bij een van deze groepen zou willen aansluiten is van harte welkom en kan zich opgeven bij onze secretaris Renny van Heuven, tel 055-3554899. We zien iedereen graag bij de RGA dienst op zondag zondag 24 oktober (ds Koen Holtzapffel). NB Ds Holtzapffel heeft samen met anderen recent een boekje geschreven over de 'gelijkenissen' onder de titel *Geef mij die dwaze meisjes maar.....*

Genesis

(Ida Gerhardt)

Oud worden is het eindelijk vermogen
Veraf te zijn van plannen en getallen;
Een eindelijke verheldering van ogen
Voordat het donker van de nacht gaat vallen.
Het is een opengaan van vergezichten,
Een bijna van gehavendheid genezen;
Een aan de rand der tijdeloosheid wezen.
Of in de avond gij de zee ziet lichten.
Het is, allengs, een onomstotelijk weten
Dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen
Wanneer men van u schrijven zal "ontslapen".
Wanneer uw naam op aarde is vergeten.
Trude Berkhoff

Uit het VVR bestuur en de stichting Regentessekerk en ander nieuws

We bereiden ons voor op de jaarvergadering waarin een eerste gedachtewisseling over de voorstellen van de Remonstranten met betrekking tot wijze waarop de opheffing volgens hun vorm en inhoud kan krijgen. We kunnen dan meteen nadenken over onze eigen toekomst. Voor het overige is er niet zoveel te melden. We mogen dankbaar zijn dat we tot dusverre voor de hele Regentes-sekerk – voor zover bekend – geen Covid 19 besmettingen hebben gehad. Dit is deels te danken aan de maatregelen, deels aan het – soms met enig gemurmureer – zich houden aan de maatregelen. Toch zijn er nog mensen die de kerkgang niet of mondjesmaat aandurven. We hopen dat zij ook zoveel vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden dat zij de stap zullen wagen. Uiteraard reke-ning

houdend met ieders gezondheid. Een apart verslag van het bezoek van de klimaatpelgrims is bijgevoegd.

Stichting

Drukke werkzaamheden in en rond de kosterwoning waar met name Andre, Ernst en Diana de werkzaamheden begeleiden. Zonder hen was een zo zorgvuldig proces niet mogelijk geweest. Sjoerd is op de achtergrond penningmeester die zeer verontrust de offertes en de rekeningen en vooral de bedragen die daar in staan voorbij ziet komen. Maar het einde is in zicht; we kunnen binnenkort een gesprek voeren met de mogelijke huurder die als 1e op de lijst staat.

Ook is het buitenschilderwerk weer volgens de planning aangepast en de stoep bij de hoofdingang bijgewerkt. Het wordt ook weer tijd voor de jaarlijkse rondgang van de monumentenwacht, die ons tot nu toe altijd een goed cijfer voor de staat van onderhoud van de kerk heeft gegeven. We hopen dat we met de normale exploitatiekosten en af en toe een beroep op onze algemene reserves de komende jaren voort kunnen. Voor groot onderhoud en calamiteiten hebben we geen reservefondsen.

Met betrekking tot Corona blijft voorzichtigheid de moeder van de porseleinkast. We zijn aan het zoeken naar wat wel en wat niet kan en zullen dit waarschijnlijk al werkende weg doen en de regels wat aanpassen en zoeken naar het nieuwe normaal.

Een speciaal woord van dank gaat naar Hildegard Kretschmann, die een groot deel van het grind heeft gereinigd met wortel en tak van al het onkruid.

Wanneer je haar zag werken dan leek het of ze tot minstens een meter diep aan het schoffelen was. Nog een dienstmededeling: *pakken koffie in de kerk zijn*

voor gebruik in de kerk en dienen niet voor andere bestemmingen gebruikt te worden.

Arend van der Beek, vz

In memoriam, Hermien van Donselaar

Op 21 augustus 2021 is Hermien van Donselaar op 88 jarige leeftijd overleden. Veel mensen van de Regentessekerk hebben Hermien gekend. De kerk gemeenschap nam een belangrijke plaats in haar leven in. Ze voelde zich betrokken en nam deel aan allerlei activiteiten, zoals de handwerkclub, de bazar, de lunchclub, themacafé, vespers enz. Ze hielp waar mogelijk, vaak zonder op te vallen. Ze was opgewekt, meelevend en had een bemoedigend woord voor de mensen om haar heen.

In de laatste jaren werd door hartfalen haar energie steeds minder, het actief meedoen moest op een lager pitje. Zo ging het wandelen met de wandelgroep steeds moeilijker, maar gezellig koffiedrinken na de wandeling was nog wel mogelijk.

Ze behield haar positieve instelling en ook de telefoon maakte dat ze in contact kon blijven en daar was ze blij mee. Het herseninfarct begin mei, waarbij het spraakvermogen ernstig werd aangetast, had tot gevolg dat communicatie erg moeilijk werd. Het was verdrietig.

De vele kaarten van medeleven die ze kreeg, deden haar goed, ze hoorde er nog bij. Na de ziekenhuis opname en de revalidatie periode kon ze terug naar haar eigen huis, dankzij en met liefdevolle zorg van haar kinderen Karin, Marianne en Jivan Peter. Zo was het nog mogelijk en fijn om Hermien een bezoekje te kunnen brengen. De kinderen hebben het hun moeder tot het einde toe zo comfortabel mogelijk gemaakt. In

haar vertrouwde omgeving is Hermien overleden. Op de overlijdenskaart stonden de woorden: *“ Wat ben je een warme, attente, betrokken, krachtige, optimistische en liefdevolle moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder voor ons geweest.”*

In de geest van Hermien namen we op 26 augustus afscheid van haar in de Regentessekerk. Er waren bloemen, er werden kaarsen aangestoken door de kinderen en kleinkinderen. Woorden van gedachtenis werden, afgewisseld met pianospel, uitgesproken door een dochter en kleindochter.

De overdenking van ds. Klaas Douwes ging over De Liefde, 1 Korintiërs 13. We zongen: Zo vriendelijk en veilig als het licht, en Bron van liefde, licht en leven. Na de dienst is Hermien in familie-kring begraven bij haar man Philip in Terwolde.

Lena de Knoop

Gewoon gaan

Dat is het motto van de 5^e oecumenische pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid. De tocht is gestart in Zielona Gora (Polen) op 14 augustus en eindigt in Glasgow (Schotland) op 2 November bij de wereldklimaatconferentie 2021 die daar wordt gehouden.

Met deze tocht willen de pelgrims zich inzetten voor klimaat-bescherming en klimaatgerechtigheid. Het is een tocht van 77 dagen, die sommigen helemaal voltooien en anderen zich voor een gedeelte bij de groep aansluiten. Zondag 3 oktober is de groep, van 30 mannen en vrouwen in Apeldoorn aangekomen en in het cultureel centrum van de Eyup Sultan Moskee welkom geheten door de locoburgemeester. Daarna hebben zij in de Onze Lieve Vrouwen kerk een diner

gehad en hebben ze een oecumenisch avondgebed bijgewoond in de kerk.

Daarna zijn de naar de slaapplekken gegaan in respectievelijk de Goede Herderkerk, de Doopsgezinde- en de Regentessekerk. Bij ons hebben 8 Duitsers, een Zweed en een Nederlander overnacht. Drie van de groep liepen al vanaf het begin mee. Het zijn allemaal bescheiden mensen die zich op kleine schaal willen inzetten voor het milieu en juist met de wandeling willen laten zien dat o.a. alternatieve vervoersvormen belangrijk zijn. Zij zijn de enige groep die lopend naar de klimaatconferentie gaat. Anderen komen met het vliegtuig, boot, auto en met de voettocht willen zij ook een signaal afgeven. Een ander thema is duurzame landbouw en dat geven zij zelf gestalte door te kiezen voor vegetarisch of veganistisch voeding. Zij zijn bevlogen en geloven dat de wereld de nodige veranderingen kan teweegbrengen.

Voor hun tocht is een boek gemaakt met liederen, gebeden en teksten die zij onderweg gebruiken om hun geloof te delen en kracht uit te putten. Het verblijf in de Regentessekerk was hart-verwarmend. Samen met Ada en Christien heb ik ze 's avonds opgevangen, waarbij we nog een uur samen hebben doorgebracht en wat nader kennis gemaakt. Maandagmorgen was het al vroeg dag. Vanaf half zeven ontbijt klaarzetten, met de groep ontbijten en hen helpen met het vertrek. Dankbare mensen die alles heel ontspannen doen. Toch hebben ze alles op tijd klaar en namen tevreden afscheid. Men ging op weg naar de Goede Herderkerk, waar een kort afscheidsmoment was. De groep zette vervolgens koers richting Don Bosco in Assel waar de lunch geregeld was. Na 27 kilometer was dan het

einde van deze etappe in Voorthuizen. De ontmoeting was inspirerend. Ook de samenwerking tussen de verschillende kerken verliep vlotjes. (Hieronder websites voor info)

<https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht><https://diaconieapeldoorn.nl/klimaatpelgrimstocht>
www.klimapilgern.de

U kunt hier ook de petitie tekenen.



Ik sluit af met woorden van Hilde-gard von Bingen (1098 – 1179). Van haar staat de tekst in het reisboek:
Heilige Geest,
U bent adem, geef ons leven,
U bent balsem, genees onze wonden,
U bent vuur, verwarm onze harten,
U bent licht, leid onze voeten,
Moge de hele wereld U prijzen,
door Jezus Christus, onze Heiland en Heer,

Amen.

Sfeerfoto (Dagblad Trouw 5/10)

Arend van der Beek,

Ketters!

Binnenkort gaat de cursus 'Ketters! Een geschiedenis van buitenbeentjes' van start. Zolang het christendom bestaat weken er al gelovigen af van de hoofdmoot. In drie middagen schets ik de bonte geschiedenis van deze "ketters" vanaf het prille begin van de kerk tot en met de Reformatie. Het is een verhaal vol dromerige idealisten, markante eenlingen en sociale experimenten. De cursus vindt plaats op donderdag 11 en 25 november en 9 december, van 14.00 - 15.30 uur. De entree is gratis, maar vanwege de coronamaatregelen vraag ik u graag vooraf op te geven via kdouwes@gmx.com
ds. Klaas Douwes

Themacafé weer van start

Verhalenvertelster Lida Roegholt nam op 16 september de gasten van het café mee naar de wereld van de sprookjes die muzikaal verbeeld werd door Heleen de Wilde op haar blokfluit. De middag begon met een sfeervol muziekstuk als introductie op het eerste sprookje.

Hans Christiaan Andersen vertelt over een Chinese nachtegaal die zo mooi zingt dat de keizer het vogeltje laat vangen om aan het hof, in een gouden kooi, zijn prachtige gezang te laten horen. Hoe is het mogelijk, vragen de hovelingen zich af, dat zo'n onopvallende vogel werkelijk hemelse klanken voortbrengt

Een heel andere vertelling gaat over de olifanten Hans en Parkie

die op het Loo wonen in de tijd van stadhouder Willem V. De VOC brengt deze dieren mee uit Ceylon in 1786 als ze nog klein zijn. Wanneer de Fransen de macht overnemen, vlucht Willem V naar Engeland. De olifanten worden als een soort oorlogstrofee op transport gezet naar Parijs. Daar leven ze samen



tot hun dood.

Achter het Loo staat een schuur die de Oude Olifantenschuur genoemd wordt. Het ruikt er nog altijd naar appeltjes ...

Heleen de Wilde sloot de middag af met een fantasievolle melodie. En voor wie goed luisterde was het stampen van de olifanten hoorbaar.

Wat was het fijn dat men elkaar weer kon ontmoeten in de achterzaal onder het genot van een hapje en een drankje. Voor sommigen was het een weerzien na meer dan anderhalf jaar!

José van der Meer

(Een uitgebreide versie van deze mooie verhalen treft u aan op onze website.)

Themacafé

Te houden op donderdag 21 oktober. Bijna als vanouds, kunnen we weer op de derde donderdag van de maand bij elkaar komen.

De planning is:

Vanaf 16.30 u inloop in de achterzaal.

Daar staan drankjes, wijn, fris en zoutjes.

Om 17.00 u gaan we naar de kerkzaal. Rob over de Linden vertelt ons hoe in de muziek van Bach ook de tijdgeest van toen is te horen. We luisteren naar fragmenten van de muziek.

Om ± 18.00 u verplaatsen we ons weer naar de achterzaal. Daar staan belegde broodjes, koffie/thee etc. en fruit.

Rond 19.00 u sluiten we af. Het bekende mandje staat op de bekende plaats. Graag €4,- per persoon. Het team van Themacafé zal u graag begroeten.

Ada Stafleu

Lunches in de kerk



De laatste keer dat we met een groot gezelschap aan een lange tafel in de achterzaal zaten te eten was in januari 2020. Het wordt tijd om de traditie weer voort te zetten. Nu er wat versoepeling is en bijna iedereen is gevaccineerd, gaan we dat op zondag 7 november 2021 weer proberen. Het kan zijn dat de uitvoering iets afwijkt van het oude patroon. Maar samen iets drinken na de koffie, tafels dekken en rond half een aanschuiven voor een maaltijd is als vanouds.

Het kookteam verheugt zich erop. Voor de opgaven komt er een lijst in de achterzaal. Wilt u daarop ook telefoonnummer of mailadres vermelden? We kunnen u dan informeren als het onverhoopt toch niet kan doorgaan.

Opbellen kan natuurlijk ook.

Atie Breedveld

tel. 055-5221100

Ada Stafleu tel. 055-5211185
Christien de Graeff tel. 055-3553005



10 december

Dag van de Rechten van de Mens.

Zoals elk jaar organiseert Amnesty Apeldoorn weer een schrijfavond. Nu weer, zoals vroeger, in het stadhuis. De zaal is prachtig verbouwd. Vanaf 17.00 uur kunt u schrijven. Voorbeeldbrieven, pennen en papier zijn aanwezig. Koffie en thee zijn gratis, portokosten betaalt u zelf. Alles nog onder voorbehoud van Corona-maatregelen. Kijk op de website [www. amnesty-apeldoorn.nl](http://www.amnesty-apeldoorn.nl) of www.regentessekerk.nl _Daar staat het laatste nieuws.
Ada Stafleu

Activiteiten in de Regentessekerk

Vrijdag 22 oktober 20.00 u. Voorstelling Erik Jan Tillema & Victor Posch over scheppingsverhalen.
Vrijdag 19 november 16.30 u Film Buladó.

(Zie activiteitenboekje De groene hoed)

Nationale Orgeldag 2021

Op zaterdag 11 september was de Regentessekerk open om passanten de gelegenheid te geven binnen een kijkje te nemen of het orgel te bekijken. Gedurende de dag hebben onze eigen organisten, Jan van Garderen, Jan Tiemens en Magda van der Ploeg, het orgel bespeeld.
's Ochtends was er nog niet veel animo om binnen te

lopen, ook al klonk er muziek door de wijd openstaande kerkdeuren en werden de passanten met de wapperende vanen uitgenodigd om binnen te komen en zich te laten verrassen..

Een van de eerste gasten kwam langs op een OV-fiets. Deze was blij verrast dat de kerk open was en gebruikte de gelegenheid om eens te kijken in de kerk waar hij vroeger op zondagschool of kinderkring had gezeten. De man vertelde onder andere dat ze in groepjes door de kerk heen verspreid zaten en hij herinnerde zich dat ze op de trap in de garderoberuimte zaten. Hij was blij te zien dat de kerk nog steeds dienst deed en er goed onderhouden uitzag.

Sommigen weten dat we altijd open zijn op de Nationale Orgeldag. Ze komen om te spelen. Anderen lopen de monumentenroute en zien de open deuren. De reacties zijn altijd heel positief.

“Mooie kerk, had ik altijd al eens van binnen willen zien.” Zo

kon men o.a. uitleg krijgen over de gebrandschilderde ramen, het orgel en ook wat onderdelen van een orgel bekijken en in handen nemen.

Er waren metalen en houten pijpen en men kon het verschil in klank horen tussen de metalen en houten pijpen, maar ook het verschil tussen een tongwerkpijp met en zonder beker.

Aan het einde van de dag waren er toch zeker een 50 tal mensen binnen gelopen.

We hopen iedereen iets te hebben kunnen geven van wat we zelf, als vrijwilligers, in onze Regentessekerk mooi en goed vinden.

Het was een leuke dag. ' Volgend jaar weer,' zeiden we tegen elkaar. Wie ook een paar uur gastvrouw/heer wil zijn, kan zich opgeven.

Ada Stafleu en André de Knoop

Ingezonden doorU

Suzanne – Leonard Cohen

Suzanne neemt je mee naar haar huis bij de rivier

Je kunt de boten voorbij horen gaan

Je kunt de nacht naast haar doorbrengen

En je weet dat ze half gek is

Maar dat is waarom je bij haar wilt zijn

En ze geeft je thee en sinaasappels

Die helemaal uit China komen

En net wanneer je haar wilt vertellen

Dat je haar geen liefde kan geven

Dan krijgt ze je op haar golflengte

En ze laat de rivier antwoorden

Dat je altijd al haar minnaar was

En je wilt met haar meereizen

En je wilt blind reizen

En je weet dat ze je zal vertrouwen

Want je hebt haar perfecte lichaam aangeraakt met je geest.

En Jezus was een zeeman

Toen hij op het water liep

En hij bracht lange tijd door met kijken

Vanuit zijn eenzame houten toren

En toen hij er zeker van was

Dat alleen verdrinkende mensen hem konden zien

Zei hij: "Alle mensen zullen zeelui zijn

Tot de zee hen zal bevrijden"
Maar zelf was hij gebroken
Lang voordat de hemel openging
In de steek gelaten, bijna menselijk
Zonk hij in je wijsheid als een steen
En je wilt met hem meereizen
En je wilt blind reizen
En je denkt: misschien kan je hem vertrouwen
Want hij heeft je perfecte lichaam geraakt met zijn
geest.

Dan neemt Suzanne je bij de hand
En ze leidt je naar de rivier
Ze draagt vodden en veren
Die bij het Leger Des Heils vandaan komen
En de zon stroomt naar beneden als was het honing
Op onze vrouwe van de haven
En ze toont je waar te kijken
Tussen het afval en de bloemen
Er zijn helden in het zeewier
Er zijn kinderen in de ochtend
Ze snakken naar een beetje liefde
En zo zullen ze altijd blijven snakken
Terwijl Suzanne de spiegel vasthoudt

En je wilt met haar meereizen
En je wilt blind reizen
En je weet dat je haar kan vertrouwen
Want ze heeft je perfecte lichaam geraakt met haar
geest.

(dienst van 3 oktober j.l.)

Ingezonden door Philippine van der Ben

Zou het zo moeten zijn?

Verzoening.....

Toen ik stilzat
onder het afdak
luisterend hoe
de regen viel

op het gras
op de tuinstoelen

besloot ik me
te gaan ver-
zoenen met jou.

Zonder jas
liep ik naar jou toe
zonder te bedenken
wat ik zeggen zou.

Dat je mij lief-
koosde, na verloop
van tijd, dat was
het allermooiste.

Ik kon mijn geluk
niet op.

Wim Pelgröm (Uit bundel Poëzie-avond 2021)